

**Hej Lions vänner**

### **Nyhetsbrev Nr 5**

#### **Mandela Day hos Hosanna Community Projects**

Den 18 juli firas "The International Nelson Mandela Day"  
Det började med att Nelson Mandela på sin 90 års dag höll ett tal i Hyde Park i London där han sa "it is in your hands now". Han tyckte att han hade gjort sitt och ville lämna över till nästa generation. Året därpå med dessa ord som ledstjärna bildades International Mandela Day genom ett beslut i FNs generalförsamling.



Tanken är att man skall göra något för andra och förändra världen till det bättre. Denna dag är det helgdag i Sydafrika. Hosanna Community Projects fick under månaden besök av volontärer från organisationer som ville göra något extra för våra föräldralösa och utsatta barn.

**Personal från IDC** (Industrial Development Cooperation) kom tillsammans med kandidaterna till Miss Hazyview. Dom lagade mat till och tillsammans med barnen, organiserade tävlingar och donerade en god summa pengar. De engagerade volontärerna försökte ingjuta hopp för framtiden och betonade att barnens situation inte måste vara permanent. Jobba hårt i skolan och försök att få bra betyg för att få ett bra jobb. Ja, det är väl ett standardråd till alla barn. Men våra barn suger åt sig dessa råd. De har en stark önskan att få ett bättre liv än de vuxna i deras närhet, som ofta inte är deras föräldrar eftersom deras liv blev allt för kort på grund av AIDS.



Volontärer som lagar mat



Miss Hazyview kandidater med några av barnen

**En annan dag kom** personalen från Shell macken tillsammans med personal från en pizzeria och tillbringade tid med barnen. Lekar och sång fick barnen att glömma sin svåra situation i livet.

# Senaste nytt från *Hosanna Community Projects*

Aug 2016

[www.hoasannahazyview.com](http://www.hoasannahazyview.com)

*"This event brought smiles on the faces of the children and they were so care free that it seemed as if they had no worries in the word because they were having fun".* Sade en av våra egna volontärer som själv var rörd av barnens glädje.

**Personal från Casch and Carry**, den grossist där vi köper mat, kom en dag och målade om toaletterna. Ja, vi har sedan ett par år vattentoaletter i ett hus på gården som visserligen inte har vatten varje dag men som trots allt hjälper till att höja hygien. När de byggdes räckte färgen bara till ett lager färg och det blev kanske inte så bra. Hopplöshet kan vara förlamande. Många av våra barn och andra som kommer till oss lever i en miljö som kan vara deprimerade och hopplös och som inte stimulerar till strävan efter förbättringar. Genom att skapa en någotsånär bra standard med en så enkel sak som målade väggar på ett hus stimulerar vi till drömmar och mål om något bättre också i barnens hemmiljö.

**En dag i juli** fick tjugofem av våra barn komma till stan för att träffa andra barn. Det var mejeriproducenten Clover som i Nelson Mandelas namn bjöd in till firande på sin fabrik i staden Nelspruit. Pengar från den svenska Lions kassan stod för transporten.



Det är inte varje dag man får en läsk



Mama Sipiwe delar ut uppgifter för en tävling

Barnen blev bortskämda med glass, godis och presenter. För de utvalda barnen var detta första gången i sina liv man fått komma till stan. Förväntningarna var stora och enligt uppgift sjöng dom hela vägen från Hazyview till Nelspruit, en resa på en timma. Mama Sipiwe, våra barns och alla sjukas största beskyddare och grundare av Hosanna Community Projects, tog ledigt från jobbet och följde med till stan. Sipiwe är för övrigt en av trettio Mama Africa, korade av och i viss mån utbildade av just Clover som gör mycket för de miljontals barn i Sydafrika som mist sina föräldrar i AIDS.

Senaste nytt från  
**Hosanna Community Projects**

Aug 2016

[www.hoasannahazyview.com](http://www.hoasannahazyview.com)



Ja, juli månad var verkligen en höjdpunkt för våra barn. Dom fick för några dagar glömma de svårigheter med fattigdom och umbäranden som kringgärdar deras liv. Förhoppningen är att dom skall kunna blicka framåt, skapa drömmar och att bli stimulerade till att kämpa för bättre liv än det som nu råder i deras hemmiljö.

Hälsningar

*Jörgen Runesson*

[www.sydafrikanu.se](http://www.sydafrikanu.se)

[hosannafund@gmail.com](mailto:hosannafund@gmail.com)



*Mama Sipiwe, alltså Sipiwe Solomons, barnmorska och sjuksköterska har vigt sitt liv åt de som inte haft samma lycka i livet som hon själv*