

Hej alla vänner till barnen på Hosanna

Jag bad några av barnen skriva sin historia. Här kommer Mandisas. De första raderna får ni i original. Därefter fortsätter jag i datorn. Jag hade först tänkt översätta till svenska men såg snart att jag skulle förvanska budskapet och ta bort själen om jag gjorde det. Därför får ni den på engelska i helt oredigerat skick. Mandisas familj är mycket fattig och hon har ingen pappa, men hennes liv är dock lite bättre än flera av de andra barnens här på Hosanna. Hennes modersmål är SiSwazi men det är värt att nämna att hon är ovanligt bra på engelska, hon är endast tio år gammal. Ja, hon utmärker sig faktisk på fler sätt. Hon är artig, klok, vältalande om än lite blyg, och uppträder ofta som en ledare även för de barn som är äldre än henne. Får hon bara vårt fortsatta stöd kan vi hjälpa henne till det liv och den framtid hon förtjänar.



First I was living with my mom and dad. I love my dad and my mom. My dad was helping me with my homework. One day I was coming from school. I went in my room and I saw my mom crying. I asked my self why is she crying. They told me that my father is dead.

I felt lonely, scared and ashamed. They did not even allowed me to go to the funeral. After that my life was different without my father. Now my mom is trying to get some food to me and my sisters. My mom is trying hard to get job.

I wish my mom could get a job. Others are calling me an orphan. I wish God could help me with my studys. I keep praying every day. I am going to Hosanna to have some food at the OVC. My teachers at Hosanna are helping me with my homework. Their name are THANDEKA and GAIL. They are my moms. There are peoples who are giving us clothes and food. I wish they could carry on doing what they are doing to keep our lives better. I wish those people who are

Senaste nytt från **december 2016**
Hosanna Community Projects

www.hoasannahazyview.com

donating things to us they can carry on donating things for us to make us have a better future. We also thank Mama Sipiwe for opening these centre for us. She did a wonderful thing.

I wish I could become an educated doctor. I want to build a wonderful house for my family.

I wish to be like Mama Sipiwe to build a centre like her for helping children like me to help them have a better future.

This is my story

I am 10 years old

I love you

Nu är ju detta ett nyhetsbrev. Därför är det väl rimligt att jag också berättar om någon händelse den senaste månaden. Jag väljer julfesten. Den tredje december ordnades en julfest för barnen, deras vårdnadshavare samt ett antal av de patienter som får vård i hemmet av Hosannas volontärer. Den senare gruppen var av förklarliga skäl inte så många, de flesta är ju mycket sjuka, men total blev det ca 150 deltagare som dagen till ära hade klätt upp sig i sina bästa kläder och som fick möjlighet till en festlighet dom annars inte skulle fått.



En ett par grisar slaktades och majsgröt kokades i stora grytor under öppen eld. Det var som vanligt mycket sång och musik. Varje barn fick en julklapp i form av en säck med lite nyttigheter som tvål, tandkräm, underkläder mm. Men också en liten sak som inte bara var en nyttighet. Banerens vårdnadshavare fick något för hushållet. Flera fick en balja i vilken man både kan tvätta kläder och bada barnen.

Senaste nytt från **december 2016**
Hosanna Community Projects

www.hoasannahazyview.com

Bodil och jag kunde tyvärr inte vara med och hjälpa till i år, måste åka till Sverige lite tidigare. Men vi kunde bidra på annat sätt innan vi åkte.

Jag har fått en rapport och några bilder.



Senaste nytt från december 2016
Hosanna Community Projects

www.hoasannahazyview.com

Ett par veckor senare ordnades en liten julfest även för personalen. Ytterligare en gris blev till mat och mer majsmjöl kokades. Jag har inte fått några bilder från festen som ägde rum utomhus. Men en bild på den mycket primitiva svinstian, några grisar och ett papaya träd som snart kommer att ge frukt kommer här.



Hälsningar

Jörgen Runesson

www.sydafrikanu.se

hosannafund@gmail.com