

Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

Vintern är slut och mornarna börjar bli drägliga för barnen som skall gå upp kl 6 för att gå till skolan. På vintern är det ganska tufft för våra "Hosannabarn". Att vakna i ett kallt rum där temperaturen är ca 10 grader, stiga upp, tvätta sig i en balja med kallt vatten och i bästa fall få en någotsånär näringsrik frukost är vardag för "våra" kids.

Att ha värme i husen är det inte att tänka på. I bästa fall kan man skydda sig med filtar, täcke och mössor. Varje höst, någon gång i maj, brukar det var insamling och utdelning av filtar och täcke till de som annars skulle få svårt att klara vintern. Så skedde även detta år på Hosanna. Fattiga familjer i omgivningen bjöds in för en enkel måltid och utdelning av filtar och täcke. Barnen fick dessutom mössor som någon med gott hjärta hade stickat.



Här ser vi Pastor Solly Solomons dela ut täcke till behövande



Barnen tyckte det var ganska kul att få mössor som frivilliga med bättre inkomst hade stickat.

Men nu går vi som sagt mot sommaren och då blir livet lättare. Dessvärre även för myggen. Det har rapporterats ovanligt många fall av malaria så nu måste vi vara extra observant. Så vitt känt har inga av våra barn eller deras familjer ännu drabbats, ej heller några av de AIDS och TBC sjuka som våra volontärer regelbundet besöker. Har man AIDS, TBC och är fattig och undernärd så är det svårt att klar ett malaria angrepp. Malaria är annars en minskande sjukdom i Sydafrika. Här i närheten till Kruger National Park och Mocambique finns det dock kvar i viss omfattning. Just nu är det ovanligt mycket.

Heritage Day

De 21 september är det Heritage day (Arvsdagen). Dagen då man i Sydafrika skall hedra sin bakgrund och kultur och samtidigt respektera andras kulturer. Det finns ju många olika kulturer här. Elva officiella språk och därmed minst lika många olika kulturer.

Denna dagen är det många som klär sig i sina traditionella folkdräkter. Att vara stolt för vem man är och samtidigt respektera andra är en betydelsefull sak att lära barnen på Hosanna. Barnen har naturligtvis inte råd med folkdräkter men klär sig ändå i glada färger. Personalen (volontärerna) har det ju inte heller så fett men brukar kunna skrapa fram något enstaka plagg som respekterar deras respektive kultur.



Två volontärer en i Zulu dräkt och en i Tshonga, tror jag



Två av barnen förberedda för dans

Senaste nytt från
Hosanna Community Projects
www.hosannahazyview.com

15 oktober 2017

I år såväl som tidigare år är det lite fest. Det brukar ofta var barnen som dansar och sjunger för personal och besökare. I år vände vi på det. Personalen stod förunderhållningen. Åtminstone till en början. Men barnen kunde inte hålla sig utan övertog snart scenen i kyrkan som vi fick låna. Det blev en glädjens dag. Få kan dansa och sjunga spontant utan förberedelser som landsbygdens Sydafrikaner.



Vi börjar med dagens lunch innan dansen



Dansen är igång



Ekonomichefen, Muzi, läser en dikt för barnen. Språket är Si Swazi och den handlar om förfädernas visdom. Bakom honom står Joseph, volontär från USA. Joseph har lyckats få tag på en skjorta från Shangan kulturen.