

## Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

September är slutet av vintern. Fortfarande kallt på morgnarna. Att gå upp, klä på sig, tvätta sig från en hink med kallt vatten när temperaturen i ditt rum är 12 grader kan vara tufft även för den som är van. Men nu gäller det att snabbt hinna gå på utedasset, klä på sig skoluniformen, få i sig en brödbit och lite te och sen ut och iväg till skolan. Vintern är torrperiod, bortsett från några droppar då och då så har det inte regnat sedan maj. Många träd kan vara gröna men marken är grå eller brun, gräset väntar tålmodigt på regnen som snart skall komma. I november är det både varmt och grönt, då har det regnat ett tag, kan komma 50 mm på någon timma.

### *FRAMGÅNGAR OCH UTMANINGAR*

#### *JAG BÖRJAR MED FRAMGÅNGARNA*

Det går bra med etableringen av det ny OVC centret (**O**rphans and **V**ulnerabel **C**hildren). Du kommer väl ihåg att OVC centret har flyttat till en ny plats närmare barnens hem. Ett hus med stor tomt köptes in med pengar huvudsakligen från en kyrka i USA. Och granntomten med ett litet hus på ca 10m2 köptes också in med pengar från Solly och Sipiwe Solomons. Pengarna från Sverige har använts i endast liten omfattning till byggprojektet utan används huvudsakligen för driften (mat, gas, elektricitet, lön mm).

Nu är 102 barn registrerade och Sipiwe säger "Halleluja! På den nya platsen kan vi rädda ännu fler utsatta barn". Jag blir närmast nervös och säger "vi har ju inte pengar att ta hand om 102 barn". "Jodå, med Guds hjälp skall du se att det löser sig." Sådan är hon, optimisten som inte kan stava till nej eller se några problem. Lyckligtvis, kontrar jag, så kommer för närvarande bara hälften varje dag. De barn som går i högre klasser och har långt att gå kan bara komma de dagar när skolan slutar tidigt.

Utän Sipiwes optimism och envishet hade det inte funnits något projekt över huvud taget.

De boende i Shabalala är under alla förhållanden mycket glada och tacksamma att centret flyttat till området där de bor och inte behöver oroa sig för att barnen måste korsa den farliga landsvägen. För att inte tala om all nya barn som nu har möjlighet att få hjälp. Vi ser också en tendens till att barnens vårdnadshavare börjat visa intresse för verksamheten. Och här ser vi en stor möjlighet. Det har nämligen visat sig att barnen som kommer till Hosanna drar ifrån sina vårdnadshavare avseende bildning och social förmåga. Ja, vi har länge noterat ett gap mellan vårdnadshavare och barn i dysfunktionella familjer. Vi har till och med sett fall



där någon förälder inte velat låta barnet komma till Hosanna. Ambitionen har alltid varit att inkludera familjerna men saknat ekonomiska medel.

Invigning av det nya centret ägde rum den 31 augusti. Inbjudna gäster var representanter från de tre skolor som finns i området, från sjukvårdskliniken, polisen, Hosanna's styrelse och naturligtvis personal och volontärer. Totalt 43 personer.

Det var trots enkla medel mycket högtidligt med långa formella tal och mycket sång, som det ofta kan vara på Afrikas landsbygd. De som inte har mycket pengar sätter färg på tillvaron på andra sätt. I rapporten jag fått, eftersom jag är i Sverige fn, kan jag läsa om invigningen:

*Master of ceremony, Ms Beth Khoza who is also one of the board members kept the crowd entertained through jokes and song.*

*Mr KP Temba, Deputy Principal of Siyamukela Primary School was the key note speaker. He gave motivation and made an emphasis on the importance of socio-spiritual upliftment which he indicated Hosanna Church and Community Projects has brought. In his own words "the organisation has spread its wings both socially and spiritually by uplifting our community and helping us with our children's problems"*

***Invigningen ägde rum i barnens "matsal",  
det stora tältet som skänkts av Hosanna kyrkan.***



***Sipiwe hälsar välkomna***



***Rektorn KP Temba, Key Note Speaker***



***Det serveras alltid mat***

### ***SÅ TILL UTMANINGARNA***

Tack vare er hjälp går OVC projektet relativt bra, men ett par andra projekt kämpar nu med svåra problem.

I augusti fick vi pga av pengabrist avsluta projektet "Multiresistenta TBC bakterier". Ca 25 personer fick daglig medicinering med sprutor eller tabletter för att överleva. Det var TBC sjuka med resistent TBC bakterier som bor för långt från kliniken för att rimligtvis kunna gå dit för sin dagliga spruta.

Finansieringen kom från USA. Men USA minskar stödet till Sydafrika och man blev tvungen att prioritera andra regioner i Sydafrika där problemet är större. Man valde att prioritera område med mycket gruvnäring där TBC är mer utbredd. Sjukvårdsmyndigheten får ta över, vilket gör oss oroliga.

I september blev vi av med finansieringen till Home Based Care projektet. Det var volontärer, med viss liten ersättning, som gick hem till nästan 400 personer med AIDS, TBC och en del andra sjukdomar som florerar i fattiga områden. Det inkluderade också hospice verksamhet i hemmen för personer som låg på sitt yttersta pga AIDS.

Sjukvårdsmyndigheten får ta över en del av verksamheten. Men de flesta blir nu utan stöd.

En liten del av verksamheten kan dock fortsätta med volontärer som kan jobba utan ekonomisk ersättning och i områden som inte kräver några kostsamma transporter. Fundraising gruppen jobbar nu extra hårt att finna nya finansiärer – vi kan bara inte lämna dessa svårt utsatta människor utan hjälp. Myndigheterna klarar det inte.

### ***Våra hjältar och fotsoldater (volontärerna) på väg hem till sjuka patienter***



I september förlorade vi en pojke efter en tids sjukdom. Han hade kommit till OVC centret i flera år. Personalen såg att han blev sjuk och fick iväg honom till sjukhuset, men det hjälpte inte. Vi är ganska vana vid att sjukdomarna tar liv men när det är barn är det tuffare. Han levde med sina arbetslösa föräldrar som inte själv kunde ordna begravning. Men på Afrikas landsbygd träder släkt och grannar in och Hosanna OVC center tog ansvaret för maten.

Hustrun och jag är i Sverige nu men jag står i nästan daglig kontakt med mina hårt arbetande kollegor. Jag deltar i ledningsmöten via Skype och jag bygger upp ett ekonomisystem så att vi säkert kan uppfylla både vårt inre krav på kontroll samt donatorernas och myndigheternas krav på ekonomisk transparens.

Varma Hälsningar

*Jörgen Runesson*

*Tack till er som bidragit till att fattiga barn inte behövt lägga sig hungriga på kvällen. Att HIV-smittade barn fått diagnos och medicin. Att barn som mist sina föräldrar i AIDS har fått social utveckling och vuxna förebilder. Att fattiga barn i decimerade familjer mot alla odds fått en möjlighet i livet och en tro på framtiden.*

**Ordning och reda**



**En vy över Shabalala**

