

## Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

Mina nästan dagliga kontakter från Sverige med vännerna i Shabalala högt uppe på kullarna utanför Hazyview ger mig följande att berätta.

**Fler barn.** Det har strömmat in många flera barn nu sedan vi flyttat in i själva byn Shabalala.

**Mandela Day.** Den 18 juli bör alla i Sydafrika göra något för de som inte själv har resurser.

**Bättre hälsokontroll** av barnen i OVC projektet

**Förberedelser av en Camp**

På bilden ser vi Mama Nomsa och Mama Nomvula från Hosanna på hembesök uppe på berget hos några barn som lever ensamma



### Fler Barn

Om du är hungrig och det luktar mat så går du dit. Om du hör skratt från andra barn så går du dit. Och ryktet sprider sig snabbt att Hosanna öppnat sitt hjärta och sin matsal.

Sedan OVC centret flyttade och etablerades närmare de behövande så har antalet barn ökat. Det är fler som kan ta sig hit och våra volontärer i Home Base Care projektet, vilka går hem till HIV/AIDS och TBC sjuka, kan nu anvisa fler barn från utsatta familjer hit. Men det är många andra som också vill komma.

Eftersom resurserna är begränsade har vi naturligtvis regler för att få bli förmånstagare i OVC projektet (admittance criteria). OVC står ju för Orphans and Vulnerable Children, så det räcker inte att bara var hungrig. Men det är inte alltid så lätt att avvisa någon som bara är hungrig.

Vi har nu något mer än hundra registrerade barn som skall tas om hand av två personer och en matmamma. Och matransonerna som redan är bantade räcker dålig till. Hustrun och jag köpte 60 stolar innan vi åkte till Sverige i maj men en del får ändå sitta på marken och äta. Vilket i och för sig inte väcker några större känslor för hemma har de oftast inga stolar heller att sitta på. Värre är det då att grytorna knappt räcker till.



Lyckligtvis, skulle man kunna säga, kommer inte alla varje dag. De äldre barnen som går i skola längre bort kan inte komma de dagar skolan slutar sent. Och lyckligtvis så kommer det ibland hit någon som ställer upp och ordnar aktiviteter för barnen. Våra vänner Brendan och Mari O'Mahony, som precis som vi bor halvtid i Sydafrika, har precis betalat för och återupplivat ett program där barnen får lära sig att odla grönsaker. Och några barn får gå ner till det digitala utbildningscentret och jobba med datorer, mm. - Aktiviteter som ingår i det som vi kallar Social Development and Life Skill Program.

## Mandela Day

Nelson Mandela kämpade för rättvisa i 67 år. Den 18:e juli, som är hans födelsedag, firas Mandela Day i syfte att hedra Madiba som han också kallas. Alla som kan, uppmanas att den dagen ägna 67 minuter eller mer att göra något gott för de som inte själv har resurser.

Till Hosanna kom det i år ett lass med cement och målarfärg från ett företag som säljer och hyr ut skrivare till företag. Pengarna som kom från USA för att reparera de fallfärdiga husen och bygga en ny mat- och leksal tog slut innan allt var klart, som ni kan se på bilderna längre ner. Så byggmaterialet kom väl till pass.



Några anställda från en bensinmack (Total) kom och bjöd på fika och lekte med barnen.



## Bättre hälsokontroll

Våra barn är fattiga och kommer från en omgivning som inte precis främjar hälsa. Det är inte bara HIV och TBC. Det är också brist på vatten, utedass, kalla nätter och dålig mat för att nämna något. På Hosanna har vi alltid haft ambitionen att följa upp barnens hälsa och vidta åtgärder om vi kan. Det har inte alltid fungerat. Brist på kompetens och folk som slutar så fort dom får ett riktigt jobb med lön försvårar möjligheten till kontinuitet.

Nu har emellertid nyss nämnda Mari O'Mahony, som är pensionerad sjuksköterska, gjort upp nya rutiner och skapat ett hälsoformulär som skall underlätta och förstärka hälsokontrollen. I hälsokontrollen ingår också att ta blodprov för att mäta immunförsvaret och därmed fånga upp HIV-drabbade barn.

## En Camp

En utbildningsfond inom Svenska Rotary har skänkt pengar till en utbildningsdag, förlagd utanför Hosanna, för några av de äldre barnen. Förberedelserna pågår. I nästa nyhetsbrev får vi se hur det gick.



Hälsningar

*Jörgen Runesson*