

## Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

De som bor i byn Shabalala är vana vid sjukdomar och fattigdom. Multiresistenta TBC bakterier härjar i området. HIV frekvensen är minst 35%. Arbetslösheten är ca 50%. Alla har mist någon eller några anhöriga i AIDS. Nu har det kommit ytterligare en utmaning, **Corona**.

Hur får man ett barn att hålla avstånd när man är van att sova tre eller fler på golvet i ett rum på kanske 10 kvadratmeter. Eller att tvätta händerna noga när man inte har någon tvål hemma och i bästa fall har vatten i en kran på tomten två dagar i veckan. Eller när man inte har någon vattentoalett utan har dasset på gården, kanske till och med delar utedass med någon granne.

I Shabalala är arbetslösheten runt 50% De få som har jobb får sin inkomst från turistnäringen. Som ni vet så ligger Shabalala i närheten av den berömda Kruger National Parken och andra turistmagneter. De som har jobb, jobbar oftast på något hotell eller i någon affär som får sina kunder huvudsakligen från turistnäringen. Turistnäringen är nu helt död. 5000 bäddarar i hotell, lodger och bed and breakfast står nu tomma. Det behövs ingen som lagar mat, städar, sköter trädgården eller tar emot bokningar. Ja, det är dött.

I mitten av mars gick det ut meddelande från regeringen. Vi kommer att drabbas av en pandemi med namnet Corona. Stanna hemma om du kan, håll avstånd, tvätta händerna noga, hosta i armvecket – ja, samma där som här. Sipiwe på Hosanna som är sjuksköterska var kvickt i kontakt med andra center liknande Hosanna och den lokala sjukvårdskliniken. Beslut togs att barnen inte kunde umgås som vanligt på Hosanna centret. De fick komma för att få mat och ta den med hem men alla andra aktiviteter ställdes in. När de kom för att hämta maten fick de lära sig de nya reglerna. Hålla avstånd och tvätta händerna på ett påtagligt vis.

*Gå fram till matmamman en och en och hämta mat och ta med den hem.*





*Tvätta händerna i 20 sekunder med tvål och vatten*



*Håll avstånden*

Några dagar senare, den 24:e mars, proklamerade presidenten att det två dagar senare skulle bli "total lockdown of South Africa". Ingen får lämna bostaden för annat än att handla mat och

medicin. Affärerna får bara sälja livsmedel. Alkoholförsäljning förbjuds. Skolorna och arbetsplatserna stängs.



Nu är goda råd dyra för de fattiga barnen och deras familjer som är beroende av Hosanna. Barnen får ingen mat i skolan och de kan inte gå till Hosanna. Någon mat finns knappast hemma till hela familjen. De familjer som kanske har någon som jobbar får som oftast sin inkomst från turistnäringen. Men den skall ju som allt annat stängas ner om två dagar.

Mat inhandlas och bilar fylls med säckar av majsmjöl, olja, bröd och annat nödvändigt. Sipiwe och hennes medhjälpare kör ut mat till 26 av våra mest utsatta familjer. 75 av våra barn och deras familjer får mat för några dagar.





*Hosannas kärntrupp; Sipiwe, Delsie, Mxolosi och Numsa organiserar upp logistiken*



*Här ser vi några av de barn som inte kan komma till centret men som fått mat så att det räcker för några dagar*



En krisgrupp bildas, i vilken jag deltar på distans. Jag skriver brev till företag i Sydafrika om stöd och mina kollegor lokalt ringer runt i samma syfte. Vi har haft ett WhatsApp videomöte varje tisdag. I ett av mötena var även våra vänner i Amerika med. De driver en religiös biståndsorganisation och stöttar flera projekt i Sydafrika. Det tog bara några timmar efter mötet så kom det in 15 000 kronor från USA och mer är på väg. Ett par lokala företag och några privatpersoner sätter också in pengar. Pengarna som kommit från oss i Sverige används också men sparas så mycket som möjligt. Centret skall ju åter igen fungera när det värsta har lagt sig.

För några år sedan donerade Clover, motsvarande Arla i Sverige, ett par bakugnar till Hosanna i syfte att kunna baka kakor och sälja utmed vägen. Det har fungerat ekonomiskt endast när vi haft gratis arbetskraft från "Job Creation" projektet. Men nu kommer ugnarna väl till pass. Sipiwe bakar nu bröd som kan distribueras till de utsatta familjerna i Shabalala.

Som ni kanske minns så driver Hosanna också ett projekt som är döpt till Home Based Care. Hjälper till ca 400 HIV, TBC, AIDS och fattiga familjer i byn Shabalala, som har 15 till 20 000 invånare. Nyligen fick vi ett nytt kontrakt med provinsens hälsodepartement och ca femton hjältar kunde fortsätta sitt viktiga arbete för en ekonomisk ersättning på 3500 kronor per månad. Volontärerna har fått skyddsutrustning och en kort kurs. Nu kan man lägga till Corona information och distribution av mat till arbetet med TBC, HIV, AIDS mm.



Delsie till vänster och Mama Numsa till höger jobbar hårt i dessa dagar. Bilden är några veckor gamla från ett tidigt Corona skede. Numera bär dom munskydd och handskar och har handdesinficering till hands. Här är dom hos en familj som drabbats av sjukdom och fattigdom. De får kontinuerlig hjälp av Home Base volontärerna. De lever på barnens barnbidrag och godheten från Hosanna och de som skänker pengar till Hosanna.

Byråkratin fungerar bra i Sydafrika. Man har rimligt bra koll på virusspridningen. Det gäller dock att få ut information till alla, även till avlägsna byar där befolkningen är fattig, inte många har TV och befolkningen är måttligt intresserad av vad som händer utanför sitt område. Här kommer Hosanna in i bilden. Våra Home Based Care team går hem till sina patienter och andra och förmedlar information om bla Corona. Här kommer mobiltelefonerna också in. I många utvecklingsländer, har mobiltelefonin utvecklats till ett hjälpmedel även bland den fattiga befolkningen. I Sydafrika har vi mycket hög mobilpenetration. Där har nästan varje person en telefon. Det finns åtminstone



en telefon i varje fattig familj. Man köper en telefon för en hundralapp (eller får en begagnad) och skaffar ett kontantkort som visserligen ofta kan vara tomt, men man kan ändå ta emot samtal och SMS. På vår sydafrikanska telefon som är påslagna även i Sverige får vi och alla andra nu dagligen ett Corona-SMS från regeringen. Statistik, karantänsregler och praktiska råd. Håll dig inne, tvätta händerna och så vidare. ...

OVC – Orphans and Vulnerable Children



*Girls are the future.*

Jag vill gärna tro att den här tjejen som har fått ett liv och en T-tröja tack vare Hosanna har en bra framtid i sikte.

Hälsningar

*Jörgen Runesson*

**LC Råå**

Utänför vår kontroll kunde hustrun och jag inte komma till Sydafrika i februari som vi brukar. Bilderna och annan information har jag fått under mina löpande kontakter med kollegorna i Sydafrika