

Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

Nompendulo. Nygammal resurs.

När hon lämnade oss för ca fyra år sedan för att börja studera marknad och kommunikation sa hon till mig. Jag kommer tillbaka, Jörgen. Och det gjorde hon. Nompendulo skriver nu sin examensuppsats och hjälper samtidigt till på centret. Hon skall naturligtvis främst skaffa sig ett jobb men hennes mål är att hjälpa Hosanna på deltid. Vi är i desperat behov av mer pengar och hon blir en god resurs i vad vi kallar "Fundraising". Fotot är nytaget från dagen då hon gifte sig med Shiloni Solomons, lärare och en annan deltidsvolontär på Hosanna.



Givmilda människor

Varje höst (det är höst nu i Sydafrika) kommer det in hemmastickade mössor från en grupp kvinnor som under sommaren stickat mössor till barnen. Mössorna är mycket välkomna, inte bara på dagen, utan även på natten. Temperaturen kan gå ner mot 8 till 10 plusgrader på natten. Och det blir svårt att hålla värmen i sängen eftersom det blir samma temperatur inne som ute. En stickad mössa är då bra.



Här ser vi några äldre flickor från högstadiet som fått mensskydd och deodorant.

Lätt att glömma men för dessa flickor betyder det oerhört mycket med mensskydd eftersom de annars måste förlita sig på löv, tygtrasor eller toapapper. Nu kan dom gå till skolan när dom har mens. Glädjen kan man inte ta miste på.

Det har också kommit in kläder och skor. Vi brukar säga att man inte skall få allting gratis. Men det är svårt när de vuxna i barnens omgivning är helt utblottade och utan möjligheter att köpa kläder. Men barnen måste lära sig från början och får därför hjälpa till med matlagning, diskning o städning.



Aktiviteter på centret

De vanliga aktiviteterna pågår kontinuerligt. Efter maten är det som vanligt dags för musik, sång och lekar.



Våra barn har inga trygga hem, de har i bästa fall bara en förälder i livet och de lever sina liv i fattigdom med vuxna som inte är bra förebilder. Därför pågår också kontinuerligt diskussioner om värderingar och byggande av självförtroende trots fattigdom.

Men den senaste tiden har de lite äldre barnen, de som är på väg in i tonåren, fått lite extra uppmärksamhet. Det handlar om att förhindra tonårsgraviteter och kriminalitet. I högstadiet kommer de i puberteten och lämnar barnlivet bakom sig. Flickorna börjat titta på pojkar och pojkarna tittar på flickorna. Tonårsgravitet är tyvärr mycket vanligt i fattiga delar av Sydafrika med "drop-out" från skolan och därmed så småningom ytterligare familjer som inte kan försörja sig. Det är också mycket vanligt att äldre men utnyttjar flickorna. Man har sexualkunskap i skolan men den kunskapen räcker inte för att kontrollera människans uråldriga drift att fortplanta sig. Många röster från kyrka och skola talar om avhållsamhet men det funkar sällan. Delsie, projektledaren, har därför startat gruppsamtal med flickorna i detta delikata ärende, och Mxolisi, ungdomsledaren, talar med pojkarna.

I stället för att bara tala om avhållsamhet talar de också om hur man på olika sätt kan skydda sig och det funkar betydligt bättre. Man lyssnar på Delsie och Mxolisi, de talar samma språk som ungdomarna.



Här ser vi Mxolisi i gruppssamtal

En annan fråga som också kan förstöra främst pojkarnas framtid är kriminalitet. I högstadiet börjar de bli tuffa och de ser framför allt hur dåligt de har det i jämförelse med de som har pengar. Frestelsen blir stor att tillskansa sig andras ägodelar. Mxolisi har startat projektet "Danger of Crime" där han betonar konsekvenserna av kriminalitet. Han betonar att fattigdom inte behöver vara en orsak till kriminalitet. Man kan var stolt och trygg i sig själv fast man är fattig, säger han. Med sketcher och diskussioner bygger han upp styrka i killarnas medvetande. Ibland funkar det ibland inte. Vi kan visa upp både framgångssagor som misslyckande.

Reparation efter Eloise

Ni kanske kommer ihåg från förra nyhetsbrevet min beskrivning av tyfonen Eloise som förstörde byggnaderna i centret. Vi fick 60 000 rand av vännerna från Amerika för reparationer samt för att borra ett borrhål för vatten. På bilden till höger ser vi Sipiwe som just kommit hem med målarfärg.

Vi har den senaste tiden också fått ca 47 000 rand från Lions Sverige. Pengarna kommer att räcka till mat, gas och elektricitet några månader. Men snart behöver vi mer. Här kommer det en bil full med mat tack vare pengar från Sverige.

Note; en rand ger en köpkraft motsvarande en krona.



Hälsningar

Jörgen Runesson

LC Råå