

## Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

### Vatten

För ca tre år sedan hade vi vatten två dagar i veckan från det kommunala systemet. Vi lyckades köpa en vattentank som vi då fyllde och vattnet i tanken räckte i tre till fyra dagar till nästa påfyllning, om vi var sparsamma. Grannarna runt centret tittade med avundsjuka blickar för nästan inga hade råd att själv köpa en tank för 5000Kr.



Men vi räknade snart ut att om vi kunde få råd att köpa en tank till så skulle vi kunna lagra tillräckligt med vatten för att ge barnen den enormt stora lyxen att få tvätta sig ordentligt och få nya vattentoaletter. En lyx som inte ett enda av barnen hade vare sig hemma eller i skolan. Det var naturligtvis inte lyx vi var ute efter. Det var hygien och utbildning. I oktober 2019 fick

vi så pengar till en tank till och material för att bygga toaletter. Arbetet med att bygga toaletterna påbörjades och vi satte också in en vattentoalett i kontoret. En lyx för personalen som också lever under mycket enkla förhållanden hemma.

När jobbet var till hälften klart minskade vattenförsörjningen till endast en dag per vecka. Projektet fick naturligtvis avslutas. Nu blev det i stället att snåla ännu mer. Men barnen och personalen var vana att diska grytor, 70 tallrikar och muggar med minimalt med vatten samt att tvätta händerna efter toalettbesöket i en spann utanför torrdasset.



Men för ett par månader sedan hände ett under. Vi fick pengar från vår amerikanska partner att borra en egen brunn. "Experts in Good News" som dom med rätta kallar sig.



Borrhålet är klart. Och gott om vatten är där också. Nu pågår VVS arbetet med att ansluta och färdigställa toaletterna med pengar vi fått från Lions i Sverige. Det var pengar som egentligen var öronmärkta för mat. Men matkontot är inte tomt. Där finns medel för ännu några månader. Och som Sipiwe säger. "We trust in God, He will never forsake the children"

Men nu kommer en förväntad utmaning. När grannarna som måste spara vatten en hel vecka i endast spannar och dunkar ser att Hosanna har gott om vatten, då blir det invasion, och då räcker inte heller brunnen till. Men naturligtvis skall vi dela med oss så långt som möjligt. Den som kommer med en enkel spann skall få vatten, då räcker det till fler.

### **Vardagen på Hosanna – två icke ovanlig händelser.**

I Shabalala området finns det två grundskolor, Siyamukuela och Tfolinhlala med vilka Hosanna har täta kontakter. Ett par av deltidsvolontärerna jobbar som lärare där och biträdande rektor på ena skolan är styrelsemedlem i Hosanna. Från skolorna får vi återkoppling på vårt arbete och vi kan fånga upp barn som är i behov av Hosannas stöd. Här är två exempel från den senaste månaden.

En flicka uteblev från skolan under en längre tid - inte ovanligt i fattiga och dysfunktionella familjer. Skolan följde naturligtvis upp varför och kontaktade mamman som är ensamstående, inget jobb, spritmissbrukare och med flera mindre barn. Hembränt brännvin och hembrygd öl går alltid att få tag på från män som tar betalt på olika sätt. Hon levde utan nära släktingar, utan andra pengar än barnens barnbidrag. Det visade sig att flickan var undernärd och hennes skoluniform var i trasor precis som hennes andra kläder.



Skolan kontaktade Hosanna som gjorde hembesök med resultat att Pastor Solly tog sig an mamman och hennes problem. Sen reparerade han husets ytterdörr som hängde i ett gångjärn och inte gick att stänga. Han kommer också att fixa fönstret som saknar glas. Hemmet saknade toalett el och vatten. Inte lätt att göra läxorna i denna miljö

Hosanna köpte en skoluniform från pengar som kommit in från Sverige och nu har flickan åter börjat skolan och kommer regelbundet till Hosanna på eftermiddagen.

De flesta barnen kommer till Hosanna utan skor. Ofta har man bara ett par skor som endast får användas i skolan och när man går till kyrkan – skor ingår i skoluniformen. Fötterna blir härdade och det är så vanligt att ingen tänker på att ett barn går barfota. Men här har vi ett fall där en liten kille helt saknade skor. Skolan såg att han en längre tid kom barfota till skolan. Hans fötter var också skadade med allvarliga infektioner. Killens lärare som också hjälper till på Hosanna kontaktade Mama Sipiwe. Hosanna gjorde hembesök och fann att hela familjen, som bestod av äldre släktingar, helt saknade resurser för livets väsentligheter. Den lilla killen kom till kliniken och fick vård och blev tillsammans med ett syskon inskriven på Hosanna som också köpte ett par skor till honom. Nu kommer de dagligen till Hosanna där de får mat, läxhjälp och får vistas i en miljö som ger trygghet och plattform för en bättre framtid.

Det kom ett meddelande från Sipiwe

Hälsningar

*Jörgen Runesson*

LC Råå

*Jorgen, please give our regards to our friends in Sweden. Tell them we are deeply grateful for the support they give to the vulnerable children. Tell them that they have given life and future to many children here in Shabalala.*