

## Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

Sommarlovet och juledigheten är slut och ett nytt läsår har startat i skolan. Hosanna är naturligtvis öppet även under sommarlovet men bara för mat. Personalen och våra volontärer har också ett behov av semester. Men nu är det full rulle igen. Barnen, även de som varit borta för att bli omhändertagna av släktingar på andra orter, är tillbaka. Men som vanligt är det några barn som inte dyker upp efter sommarlovet. Om någon är borta utan känd anledning så kollar personalen upp för att säkerställa att barnet i fråga inte far illa. Någon kommer då tillbaka men något barn brukar försvinna och gått så att säga under radarn.

Fyra barn har lämnat för att börja på gymnasiet. Någon gymnasieskola finns inte i närheten så det blir att dra iväg till närmaste stad. På landsbygden i Sydafrika är det många som försvinner ut ur systemet redan i grundskolan och aldrig fortsätter och aldrig får något jobb. Vår policy är att ingen skall lämna Hosanna utan att det finns en plan, företrädesvis utbildning. Det lyckas för det mesta men tyvärr inte alltid. Jag har genom åren sett många framgångshistorier tack vare Hosanna, men också ett och annat "förlorat" barn.

Här till höger ser vi Blessing Ngwenda och Duduzile Madalan redo för gymnasiet som trots ett liv i fattigdom och utan föräldrar men med Hosannas hjälp fått goda förutsättningar för ett bra liv.



Men nu är aktiviteterna som sagt i gång igen. Ett mål mat efter skolan, datorutbildning, marimbautbildning, läxhjälp, sport och inte minst karaktärsbildning – allt efter vilka resurser som kan frambringas.

Här pågår Marimba utbildning framför kunskapens träd i Hazyview Digital Learning Center, i vilket Hosanna är delägare. När vi byggde detta center för att ge möjlighet till datorutbildning för fattiga som annars aldrig skulle komma i kontakt med en dator så någon att utbildning har traditionellt ägt rum i skuggan under ett träd. Så då konstruerade vi ett träd i mitten av hallen.



En musiklärare med gott hjärta tycker att fattiga och föräldralösa barn också skall få en möjlighet till musik. Hon kommer hit ett par dagar i vecka



Men innan en del kan åka för marimba- eller datorträning så skall alla ha mat och alla få dagens kloka ord. Kloka ord kan handla om vänskap, värderingar eller något klokt bibelcitat. Eller också har man bara diskussioner som på bilden till höger – i skuggan under ett mangoträd.



I karaktärsbildning ingår det att ställa upp och ta ansvar. Här städar man upp och tar bort ogräs utanför centret. Och här diskar man efter maten. Det blir mycket disk efter ca 80 måltider även om det inte används några bestick. Alla skall hjälpa till i ett rullande schema.



Under 2022 var 81 barn registrerade som tillsammans åt 15600 middagar á 4kr per måltid. 4 Kr per måltid är egentligen högre eftersom vi också får mat från lokala donationer. Men maten är inte helt bra. Mer variation och mer grönsaker är vad vi önskar. Delsie Hlatswayo och jag är i kontakt med en organisation som eventuellt kan hjälpa oss att uppnå det målet. Vi sökte även i fjol men då var deras resurser redan uttömda.



**Önskar vi hade bord att äta vid.**

81 barn var registrerade men alla barn kommer inte varje dag pga förlängd skoldag, egen sjukdom eller sjukdom i hemmet mm. Under juli och december är anslutningen generellt lägre. För i december, vid skollovet, är det en hel del som tillfälligt flyttar till någon annan del av familjen och i juli är det många av de äldre barnen som deltar i traditionella stamceremonier. Dessutom, en del äldre pojkar skall bli män under en vecka i juli "initiation program" där de bla skall omskäras. Den genomsnittliga närvaron över året var 75%



Här välkomnar Mxolisi Nyalunga några flickor åter den 20:e januari. Mxolisi är en hjälte. Han har jobbat i projektet i flera år med en ersättning som motsvarar ca 1500 kr per månad. Han har också en annan inkomst på ungefär samma nivå. Mxolisi är också pastor i Hosanna kyrkan. Han använder den positionen genom att åka ut till företag och bondgårdar för att hålla morgonbön med de anställda. Han drar iväg kl 5 på morgonen och är tillbaka ca kl 10 för att hjälpa föräldralösa barn till ett gott liv.

För er som vill ge ert stöd så är  
bankgirot till LC Råå: 350-8843.  
Märk bidraget: HOSANNA

Hälsningar

*Jörgen Runesson*

**LC Råå**

Läs tidigare nyhetsbrev

<https://www.lionsraa.se>

under fliken **Vi har hjälpt**



***Läsning kan allvarligt skada okunskap***