

Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

Ett barn bland många

Jag bad om att få en presentation av några av våra barn samt bilder från deras hem. Se nedan hur Sandiso Mathebula har det.

Jag översätter och beskriver den i stort sett utan värderingar. Ni får själv försöka sätta er in hans liv.

Sandiso är 14 år och går i sjätte klass i Tfolihlanhla primary school. (Han kom in sent i skolan) Han är HIV smittad från födseln eftersom hans mamma hade HIV under graviditeten. Sandiso bor hos sin mormor tillsammans med 21 andra familjemedlemmar. Totalt är de 5 vuxna och 17 barn.

Det finns inget vatten vare sig i huset eller på gården. Närmaste kran, som har vatten två dagar i veckan finns ca 100 meter bort.



Det finns dock elektricitet framdragen. De första 20 kilowatt timmarna i månaden är gratis för fattiga hushåll, om jag minns rätt. Det är

ungefär vad vi gör av med på två dagar i vårt svenska hushåll. Men familjen måste klara sig med detta eftersom det saknas pengar för mer. Men man har inget kylskåp, lagar maten över öppen eld eller olja, har ingen TV, etc. Ja, egentligen är det bara lampor som behöver elektricitet. Det finns alltså belysning för att göra läxor mm, men det är nästan ändå omöjligt i en familj på 22 personer i fyra små

byggnader på tomten. Köket är utomhus, och toaletten är ett torrdass bakom huset som delas med grannfamiljen. Endast en person i detta stora hushåll har arbete. Det är hans brors fru som har ett lågavlönat job på Mc Donald inne i staden Hazyview 5 km bort. Hosanna har dock sett till att alla barn är registrerade så att man kan få barnbidrag. 350kr per månad och barn.

Familjen lever på motsvarande 1,5 USD per dag och person vilket är i nivå med Förenta nationernas gräns för extrem fattigdom. Att mätta 22 munnar och hålla kläder med så små medel är en utmaning. De barn som går i skolan får ett enkelt mål mat där, och Sandiso får ytterligare ett



mål hos Hosanna. Han får alltså mat två gånger per dag och är lycklig. Resten av familjen får ibland matpaket från Hosanna. Sandiso får också ibland kläder och har den stora lyckan att få vara med i gruppen som får läxhjälp och viss datorutbildning.



Mina kollegor på Hosanna är mycket imponerade av Sansiso. Trots svårigheterna att dela livet med 21 andra i familjen är han mycket skötsam och försöker leva väl. Han går själv till kliniken en gång i vecka och hämtar ut sin HIV medicin som han tar punktligt. Han är alltid på gott humör och leker livligt med kompisarna.

Sandiso säger att han tycker om att gå i skolan och gillar bäst matematik och engelska. Han vill gärna bli ingenjör. Vägen är lång från Shabalala till en skola för blivande ingenjörer. Men tack vare Hosanna Community Projects är möjligheterna goda.

Jag frågar. Om du hade pengar vad skulle du då göra? Jag skulle bygga ett hus till min familj.

Men det är svårt att lyckas med alla

Ett annat av barnen på Hosanna som heter Welcome Andos, går i 10.e klass på Gezingconvo high School och kommer från mycket stökiga hemförhållande. En dag bad han Butsi på Hosanna att följa med honom till skolan som han inte trivdes i. Butsi och Welcome hade möte med rektorn och en lärare. Butsi fick höra att Welcome var en bråkstake, olydig, lat och okoncentrerad. Men Butsi kom också underfund med att han var mobbad av flera lärare. Det är inte alltid så lätt att vara lärare för en högskoleklass med 40 elever där en stor del av eleverna i olika åldrar kommer från fattiga hem där de vuxna inte kan motivera barnen för utbildning. Även på Hosanna där 80 barn, alla med svåra hemförhållanden, skall få tillräcklig uppmärksamhet är det svårt. En och annan faller igenom skyddsnetet.



Jag känner Welcome sedan många år. Han har inga föräldrar och har uppfostrats av sina äldre syskon och någon äldre släkting som inte har vare sig arbete eller utbildning. Det är oklart hur många som lever i familjen eftersom det ändras när de äldre flyttar in och ut hela tiden. Ett år köpte Bodil och jag kläder till honom inför julen. Han var mycket tyst, hade svårt att säga tack och inte alls så självsäker som han försöker visa på bilden här som är 7 år gammal.

Men nu har Welcome själv bett om hjälp och alla är överens, Welcome skall räddas. Han skall inte hittas på gatan eller bland tjuvskyttarna i Kruger parken. Han har bett om en andra chans, och det skall han få.

Lite statistik från maj

Antal barn:80
Antal anställda:04
Antal pojkar: 47
Antal flickor:33
Antal utskrivna:03
Antal antagna:03
Antal måltider för månaden:1363
Andel barn som deltar, medel per dag:52
Antal barn deltog inte alls:03
Antal barn som hade kontrollerats för TBC:52
Antal barn som upptäckts ha HIV 1
Antal hembesök:3



Mama Sipiwe en räddande ängel för de fattiga och arbetslösa



Hosanna Community Projects är inte bara OVC-barnhemmet och Home Based Care . Sipiwe med sitt stora hjärta lägger också mycket energi på att skapa arbete i Shabalala. Hon har öppnat ett Guesthouse med 20 rum/stugor, ett bageri, catering verksamhet och en systuga. Allt är sponsrat av Mama Africa gruppen som finansieras av den stora mejerileverantören Clover och som stöttar och utbildar 32 st Mama Africa kvinnor i Sydafrika.

Sipiwe lägger också ner mycket tid i kyrkan, Hosanna Church. Hon ser där en möjlighet att rädda inte bara själar till Gud utan också att rädda människor som annars skulle leva ett ohälsosamt liv och utanför lagen.

För många år sedan då Lions Råå kom in i bilden hjälpte vi till att etablera systugan men valde sen att fokusera på barnen. Systugan har med små medel ändå lyckats hålla verksamheten igång och



sytt kläder som man kunnat ta betalt för. Nyligen blev Sipiwe utnämnd till årets mest framgångsrika Mama Africa och fick då tre nya symaskiner. Så nu utbildar hon kvinnor att sy på maskin vilka förhoppningsvis sen kan starta egen verksamhet för att tjäna egna pengar till sin familj.

Hälsningar

Jörgen Runesson

LC Råå

Läs tidigare nyhetsbrev

<https://www.lionsraa.se/hosanna.html>

Sydafrika har 58 miljoner invånare
Danmark har 5,8 miljoner
Båda har en bruttonational produkt på
ca 350 miljarder USD enl Världsbanken.