

Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

Jag talade med Delsie Hlatswayo på WhatsApp idag. Hon och mama Nomsa ägnade dagen åt att göra hembesök i våra barns hem. Jag inledde samtalet så som jag brukar.

- Vilket är dagens viktigaste nyhet?

Jag tänkte att hon skulle säga något om någon som var sjuk, någon mamma som avlidit, något barn som fått bra betyg i skolan, något barn som fått HIV eller botad från någon sjukdom. Nej hon säger

- Vi skall gå ner till stora vägen som leder till Kruger national park och lägga oss över vägen *Tystnad, jag tänker*. Sen säger jag
- Skall ni lägga er på vägen? Varför?
- Vi skall protestera för vi har inte haft vatten på tre veckor i stora delar av byn.
- Vaa? Jag vet att ni normalt bara har vatten en dag i vecka och att man spara vatten i spannar mm. Men hur i hela världen klarar man sig i tre veckor utan vatten.
- Fattiga svarta människor måste alltid klara sig på något sätt, säger hon. Man får gå till grannbyn och hämta eller man lånar pengar av någon så man kan köpa dricksvatten. Självt har vi i vår familj en stor tank som vi fyller när det är tryck i ledningarna. Vi har fortfarande lite vatten kvar även om vi delat med oss till grannarna. Och på Hosanna centret har vi som du vet ett borrhål, så barnen har alltid tillgång till vatten och det räcker också till några av våra grannar.

Men Delsie låter sig inte trycka ner av detta. Hon är van. Alltid är det något som fattas. Ibland är det ingen ström, ibland inget vatten, ingen mat, inga varma kläder när det är kallt, inga kemikalier till utedasset, ingen medicin, inga transporter eller framför allt inga pengar till mat. Nej, Delsie börja snabbt tala om bokföringen och bankkonto när hon står där ute på stigen på väg in till en ensamstående mamma som blivit sjuk och inte kan ta hand om sin familj. Hon passade på att ta en bild på huset som du ser här till höger.

Delsie pratar helst om de goda som finns i livet och hon berättar gärna om "success story" vilket vi kallar goda nyheter för.



På kvällen får jag sen på WhatsApp bilder och en kompletterande rapport till dagens samtal. Det är bilder och korta berättelser från en vecka i augusti – en berättelse för varje dag, måndag till fredag.

Måndag Övningar på GWF.

Barnen som kommer till Hosanna lever i familjer (ofta fosterfamiljer) som inte har resurser att ge något annat än en madrass och lite mat. Social utveckling och Intellectuell stimulans förekommer inte. Skolan som kan ha upp till 50 elever per klass har inte resurser att kompensera för dessa brister.

Våra barn får regelbundet komma till GWF (God Work Foundation). Där får dom god handledning i sång och musik, datorutbildning, läxhjälp och annan kognitiv stimulans.

GWF är en hjälporganisation som samarbetar med Hosanna – Hosanna är delägare.

Man fokuserar på utbildning för människor i fattiga områden. Skolorna i området som naturligtvis inte har några datorer skickar sina barn hit för datorutbildning. Det är också vuxna som behöver datorutbildning för att ha en chans på arbetsmarknaden eller vuxna som får lära sig att starta eget. Och inte minst våra barn får komma hit. Denna dag var det pedagogiska övningar med Lego



Tisdag. Pastor Zido leder diskussioner om vikten av att be och vikten att studera hårt. Han är en god pedagog och har god hand med barnen. Han har lovat mig att inte plocka fram bibeln när han håller stimulerande diskusiner med barnen.

Han är en rättrogen pastor med ett mycket stort hjärta. Han förstår min poäng med att inte bli alltför bibeltrogen i samtalen med barnen.

Onsdag. Min vän och volontärskollega, Brendan O'Mahony från England, har kommit tillbaka efter Covid epidemin. Han har varit lärare i England och Sydafrika och han har jobbat med gatubarn i London.

Denna onsdag har han samlat några av de äldre barnen till en diskussion om skola och studiemotivation. Vi skall komma ihåg att väldigt få av dessa ungdomar får någon vägledning för skola och kommande yrke i hemmet. Flera av vårdnadshavarna kan vara analfabeter eller har aldrig haft något annat jobb än säsongarbetare på någon farm.



Torsdag. Utbildning i hälsa och hygien för barn i åldern 8 till 12 år. Man har diskuterat vikten av att tvätta händerna före maten och efter toalettbesök. Man har diskuterat hur bakterier och virus sprids. Här på bilden får man lära sig att diska. Rutinen är att efter maten får en grupp av barn sköta disken. Då är det viktigt att det blir rent. Vi är lyckligt lottade för här finns både vatten (kallt förstås) och diskmedel.

En gång sa en pojk till mig. "Ni vita är nog lite konstiga, ni diskar och tvättar kläderna i varmt vatten"

Jag bör kanske påminna om att man inte använder bestick när man äter utan man använder händerna. Det kräver speciellt handlag och viss kunskap i hygien.

Fredag. Sport på programmet. Varje fredag är det sport i organiserade former. Varje dag är det egentligen sport men i mera spontana former. Det finns inte resurser så att varje barn varje dag kan vara med i någon aktivitet. De barn som inte är med i någon aktivitet spelar då fotboll eller korgboll. Detta till grannens irritation eftersom bollarna flyger över muren med en hel grupp ungar i dess släptåg.

Hälsningar

Jörgen Runesson

LC Råå

Läs tidigare nyhetsbrev

<https://www.lionsraa.se/hosanna.html>



För er som vill ge ert stöd så är bankgirot till LC Råå: 350-8843. Märk bidraget: HOSANNA