

Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

Vintern är snart slut

Tio grader på morgonen. Ingen värme. Sovit på en madrass på betonggolvet ofta tillsammans med ett eller flera syskon. Den stickade mössan som en volontär på Hosanna har stickat har gjort god nytta. Men nu är det dags att gå upp, gå ut på utedasset fast att det är beck svart och kallt ute. En kopp te lagat i kitteln över öppen eld på gården eller över ett paraffinkök samt en bit bröd. Sen är det ombyte till skoluniformen och fort iväg till skolskjutsen.

Många har bara ett par skor, det paret som tillhör skoluniformen. De som har det bättre har ytterligare ett par skor och kan byta om efter skolan. Många går barfota på eftermiddagen efter skolan. Det är OK för på dagen är det varmare. Barnen som tillhör Hosanna har dock fått ytterligare ett par skor och skall alltså inte behöva gå barfota när det är kallt. Men det fungerar inte alltid så bra. Äldre syskon knycker från yngre om skorna passa och det har också hänt att barnets vårdnadshavare har sålt det extra par som Hosanna givit. Ofta för att sätta mat på bordet men ibland för att köpa sprit.

Här ser vi i alla fall Mithe Thabete som nyligen fått nya skor från en person som brukar komma till Hosanna. Hennes gamla var helt utslitna så att fötterna stack ut. Nu behöver hon inte skämmas när hon går ut.

Ja, detta är livet för några av Världens Barn



90 barn fyra kontinenter

Nittio barn i Shabalala på Sydafrikas fattiga landsbygd är inte bortglömda. Nu har vi fått ombord en liten kyrka i Adelaide, Australien som också hjälper till. Det kom sig så att Trevor Manuel som är kärnkraftsingenjör och som tidigare bott i Sydafrika har flyttat till Australien och där blivit "fritidspastor" i den nämnda kyrkan. Han är god vän till Solly Solomons på Hosanna och tyckte att hans kyrka också kunde göra något positivt för våra barn i Sydafrika. Han i sin tur har en vän som är IT specialist och som nyligen tog på sig jobbet ta över jobbet för hemsidan i vilken man nu också kan donera pengar. www.hosannahazyview.com

Alltså; Australien, Europa, Afrika och Amerika. Inga stora pengar men det är ett nätverk av vänner med rötter och hjärtat i Shabalala som vill hjälpa våra barn till en framtid som dom väl förtjänar. Lite svårt med klockan när vi alla skall mötas på Teams. Det har väl inte så stor betydelse var pengarna kommer ifrån men det känns ändå lite speciellt och väldigt bra att vi kan samlas kring några barn i en lit by långt ute på Sydafrikas landsbygd.



Mandela Day. 67 years in service of humanity

Nelson Mandela Day firas i Förenta nationerna den 18 juli varje år. Men framför allt är det en stor dag i Sydafrika. Mandela var mannen som offrade sin frihet för att andra skulle få leva ett liv i frihet. I Sydafrika är det en tradition att denna dag gå ut för, att i Mandelas namn, göra något gott för samhället eller medmänniskor som är fattiga eller sjuka.

Till Hosanna kom det i år bla anställda från datacentret med vilket Hosanna samarbetar. Man hjälpte till i den enkla köksträdgården och man hjälpte till att måla. Här ser vi en del i arbete.



Några veckor senare blev det lök och spenat

Med det tredje fotot jag fick på ett WhatsApp meddelande följde den enkla raden *Sicosha indlala*. Det är Zulu och betyder ungefär Vi **plockar upp mot hunger**

En dag i Kruger National Park

Byn Shabalala ligger granne med den världsberömda nationalparken. Ett naturområde stort som Skåne, Halland och Blekinge tillsammans. En plats dit turister från hela världen kommer men en plats dit våra barn inte kan komma för man måste ha transport och pengar.

Men ungefär en gång vartannat år har Hosanna fått någon som sponsrat en resa in i parken. Nyligen var det Mr Siwela som donerade pengar för transport av ca 50 barn. För några år sedan var det en Rotaryklubb i Helsingborg som donerade pengar för en utbildningsdag i Kruger.

De gånger jag varit med har vi slaktat en gris på morgonen och lagat en stor gryta majsgröt och sen dragit in och grillat maten i naturen med ett fantastiskt djurliv omkring oss.

Nationalparken med omgivning är stora arbetsgivare och en potentiell källa för ett framtida arbete. Alltså, ett utmärkt tillfälle att ge barnen ett perspektiv och en förhoppning om att de inte alltid behöver vara fattiga.



Happy birthday to Ms Dumsile our OVC cook.

En hjälte som jobbar i det tysta behöver uppmärksammas. Vi gratulerar Ms Dumsile på hennes födelsedag den 15:e augusti. Hon har jobbat som kock i stort sett utan ersättning i 5 år. Barnen kallar henne "**makeni**". På Zuluspråket betyder det ungefär hon som gör det. Hur gammal hon är? Ja, det är lite oklart. Många personer har fått sitt ID och personbevis först när de blivit äldre. Då gissar man ålder genom att intervjua personen eller andra i hennes omgivning. Utifrån det bestämmer man sen ett födelse år och så hittar man på en födelsedag. Hursomhelst, Makeni hade födelsedag och då blev hon firad.





En framgångssaga.

Hon kom till Hosanna utmärkt glad och utan föräldrarna för ca 12 år sedan. Hon växte upp i ett hem där barnen fick klara sig själv endast med stöd från fattiga grannar och äldre syskon. Varken hon eller hennes syskon var registrerade och alltså inte uppfångade av skolan eller myndigheterna.

Hosanna ordnade med registrering och fosterföräldrar. Såg till att barnen kom till skolan och därefter varje eftermiddag till Hosanna för mat och utveckling mot ett

riktigt liv. Hon har lämnat Hosanna nu men har haft kontinuerlig kontakt och mentorskap från Hosannas volontärer. Nu har hon gått ut gymnasiet vilket långt ifrån alla gör på Sydafrika landsbygd. Här är hon tillbaka och hjälper till och serverar mat till barn som befinner sig i samma situation som hon gjorde för många år sedan.

Hälsningar

Jörgen Runesson

LC Råå

Läs tidigare nyhetsbrev

<https://www.lionsraa.se>

under fliken **Vi har hjälpt**

För er som vill ge ert stöd så är
bankgirot till LC Råå: 350-8843.

Märk bidraget: HOSANNA

