

## Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

### Att skapa möjligheter för framtiden

*Ge mig inte fisk – lär mig att fiska så jag kan fiska själv*

Detta har varit Hosannas ledord ända sedan vi startade för ca 15 år sedan. Därför har mycket energi lagts på att skapa jobb åt människorna i Shabalala. Mama Sipiwe har etablerat många verksamheter i just att skapa meningsfull sysselsättning. Tex Mhibandzu Guest house, catering verksamhet, en systuga mm. Samma ambition gäller för barnen i OVC projektet. Ni känner säkert till den lilla köksträdgården som barnen själv ansvarar för och helt nyligen har de äldre barnen lärt sig att baka för eget bruk samt möjligheten att tjäna pengar på sin färdighet.

*Här ser vi Mama Sipiwe i aktion samt resultatet som visas av två stolta ungdomar.*



Dessutom:

Nu har vi fått ännu ett kontrakt med organisationen Independent Development Foundation. Vi har fått pengar så att vi kan betala en mindre lön till 60 arbetslösa personer under ett år. Vi ger dem jobb eller förmedlar jobb. Tex att jobba med underhåll på Hosannas byggnader, jobba på skolorna i Shabalala, jobba i Hosannas systuga eller Hosannas Mhibandzu Guesthouse, och inte minst i vårt barnprojekt genom att sysselsätta barnen. Självt har jag på distans hjälp till att skriva ansökan.

Arbetslösheten för Sydafrika har nyss publicerats. 35% av befolkningen är registrerat arbetslös. Om vi räknar in de som uppskattas vara arbetslösa men gett upp hoppet och inte sökt något jobb så beräknas arbetslösheten ligga runt 42 % . I Shabalala är det runt 50% av befolkningen som skulle behöva ett jobb. Många är utbildade och har för länge sedan accepterat ett liv i fattigdom. Många är dock yngre utbildade men står ändå långt ifrån arbetsmarknaden.

## Mandela Day



Den 18e juli är det Mandel Day. Då förväntas alla som kan göra ett arbete i syfte att hjälpa fattiga. På Hosannas OVC projekt brukar det då komma personer som för en dag hjälper till med olika saker. I år kom det ganska många som utförde reparationsarbete och fixade till i trädgården. Händelsen är kanske mer symbolisk än reell.

Mandela day var ett initiativ i Förenta nationerna för många år sedan. Nu mera är det nog bara i Sydafrika som det lever vidare.



## Initiation school

Efter att deltagit på Initiation School kom två av våra barn tillbaka med allvarliga inflammationer efter en primitiv och hälsovådlig omskärelse.

Initiation Schools är en gammalmodig tradition som fortfarande lever kvar i "tribal areas" på landsbygden. Pojkar som snart skall bli män får lära sig gamla traditioner och hur en man skall vara. Kursen på några veckor avslutas med omskärelse. Detta äger rum under skollovet på vintern men är betydligt längre än själva lovet. Alltså, många missar ett par veckors utbildning.

Det moderna samhället är inte så särskilt förtjust i delar av denna sedvänja. Traditionen sitter dock så djupt att den inte går att ändra på i en handvändning. Man har emellertid kommit så långt att Initiation schools måste vara



registrerade och att de skall leva upp till givna hälso- och säkerhetskrav. Men så sker sällan. Föräldrarna måste betala och hövdingarna och deras närmaste tjänar pengar på verksamheten. Det har länge från läkarhåll förts fram kravet att utbildade läkare skall utföra själva omskärelsen. Men många hövdingar motsätter sig detta.

## Inget vatten

Jag har regelbundna samtal med Delsie Hlatswayo. Jag frågade nyss om allt är bra. Ja, det är bra. Och så ger hon mig alla goda nyheter. Har du inga dåliga nyheter svarade jag. Nej, allt är bra.... Jo, förresten vi var utan vatten i två veckor, det var ju inte så bra förstås.

Under två veckor fanns det alltså inget vatten i stora delar av Shabalala. Tänk dig själv, två veckor utan vatten. Normalt är det så att den närmaste kranen har vatten endast en eller två dagar per vecka. Men detta har man lärt sig att planera för. De många fattiga sparar i spannar eller gamla målarburkar. En del (ganska få) som har pengar och som har kran på eller i närheten av sin tomt har lyckats investera i en tank som man kopplat på vattenledningen. Och då klarar man sig en längre period.



Hosanna har fått en brunn och en vattentank som en amerikansk organisation betalat för. Det vet naturligtvis grannarna som ibland kan få lite vatten. Men nu spred sig ryktet och kaotiska scener uppstod när desperata människor ville ha vatten som också här tog slut.

## Good Work Foundation



Som sagt det har varit vinterlov i skolorna under ett par veckor i juli. Då stänger också vår partner (GWF) sin utbildning som är riktad till fattiga i Shabalala och angränsande byar.



Personalen tar dock inte helt ledigt utan alla kommer några dagar till vårt OVC center. Det blir en intellektuell injektion. En välbehövlig injektion eftersom vi inte har tillräckligt med personal för att kunna ge allt vi vill eller behöver. Det är ju 80 barn och endast tre personal som också skall laga maten

## AIDS pandemin är inte helt över

Jag fick ett e-mail i förra veckan. "Our vulnerable Jessica Mkwanzazi lost her mum"

Jessicas mamma dog i AIDS. Hon var en av de tyvärr ganska många fattiga på landsbygden som missat möjligheterna till den nya bromsmedicinen. Sätts den in i ett tidigt skede av HIV infektionen och tas den regelbundet enligt ordination så klarar man sig och kan leva ett normalt liv.

Eftersom det pågår ett omfattande screening program (bla genom Hosanna) så kan man fånga upp många av de som ännu inte visar så tydliga symtom. Men tyvärr så går många under radarn och upptäcks inte förrän det är för sent. Det förekommer också att man har fått diagnos och blivit tilldelad medicinen men som inte känner sig särskilt sjuk och dessutom har lång väg till att hämta ut medicinen. Då är utgången given. Lika given är utgången för alla de som förnekar sin sjukdom.

På Hosanna där många av barnen mist sina föräldrar och fortfarande gör så i viss utsträckning finns det rutiner att ta hand om sorg och saknad. Här ser vi Mama Numsa och Jessica en dag när Jessica får stå i centrum för personalens och kamraternas omvårdnad.



Hälsningar

*Jörgen Runesson*

Läs tidigare nyhetsbrev

<https://www.lionsraa.se>

under fliken **Vi har hjälpt**



*Läsning kan allvarligt skada okunskap*