

Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

Ubuntu

Sommarlovet har börjat och vår lokala skola (Tfolinhlanhla) har stängt för säsongen. Det är också semestersäsong och ett antal av Hosanna barnen åker i väg till avlägsna släktingar som har arbete och har det lite bättre ställt än de vårdnadshavare som normalt har tillsyn över barnen på Shabalala. Andra barn åker till andra släktingar men som ofta lever i en kultur där tron på medicinmän, månggifte, tillbedjan av andar och förfäder är mer utbredd än vad som praktiseras på Hosanna. Där är det också mer vanligt med initiation processen för pojkar i fjortonårsåldern som skall bli män och bli omskäras.

Ungefär hälften stannar kvar hemma och får plötsligt ett mål mat mindre per dag. Det första mål som flera Hosanna barn får är på skolan. Sen blir nästa och kanske sista på Hosanna på eftermiddagen. Därför är det viktigt att Hosanna håller öppet.

Personalen på Hosanna behöver också ledigt från "jobbet". Men självklart erbjudes mat varje dag precis som vanligt även om övriga aktiviteter går på sparlåga.

Som sagt sista terminen för läsåret är slut och vissa byter skola. Här ser vi Salvation Mathebula som nu gått ut grundskolan med så goda betyg att hon fått tre certifikat som hon i fin klänning och fina skor stolt visar upp på kontoret. Skor och klänning är ett bidrag från grannar och avlägsna släktingar. Salvation Mathebula har varit på Hosanna sedan hon var sex år. Hon lever med sin arbetslösa mamma och några andra barn som kanske är hennes syskon. Enda inkomsten är barnens barnbidrag ca 300Kr per mån. Salvation har fått ett liv och sin studiemotivation tack vare Hosanna

Nu flyttar hon till sin morbror och moster för att gå på en bättre högstadieskola än vad Shabalala kan erbjuda. Hon kommer att se sin mamma på loven framöver. Det är mycket vanligt att man permanent eller tillfälligt bor hos någon som kan erbjuda ett bättre liv.

Jag frågade en gång min kollega på Hosanna, Delsie Hlatshwayo. "Hur många bor ni i ert hus". Hon svarade "Det varierar, oftast är vi 5 men ibland kanske 10". Delsie bodde på en annan plats ca 5 mil från Shabalala utan elektricitet och där man fick hämta vattnet i floden. Men när båda hennes föräldrar dött i AIDS flyttade hon och hennes syskon till deras moster och morbror i Shabalala.

Ovan har jag gett exempel på ett kulturellt livsmönster som kallas Ubuntu. Det betyder *Jag är för att du är – du är för att jag är*. Ingen kan vara ensam. Ubuntu har sina rötter i humanistisk afrikans filosofi, där idén om gemenskap är en av samhällets byggstenar.



Sangoma, en verklighet hos våra barn

Sangoman är en medicinman/kvinna och utövare av traditionell afrikans medicin. Till sin hjälp har han/hon växter som genom åren visat sig kunna bota olika åkommor. En del säkert medicinskt korrekt – mycket också placeboeffekt.

Sangoman utför sitt arbete i en hydda där man anser att deras förfäder bor och får genom förfäderna instruktioner att bota sjukdomar och sociala problem.

Sangoman intervjuar sin patient och försätter sig sedan i trans och låter så förfäderna ta över hans eller hennes kropp och kommunicerar därigenom med patienten. Han/hon kastar ut ben på marken eller använder rökelse för att behaga förfädernas andar.

Man skulle kunna tro att detta hör historien till. Men nej, det förekommer fortfarande i stor utsträckning på Sydafrikas landsbygd och inte minst i många av våra barns omgivning. En del barn kommer tillbaka från sommarlovet påverkade av äldre släktingar. Detta är fakta som måste hanteras med finesse.



I mina tidigare volontärsår på Hosanna la vi ner mycket energi på att informera om hur HIV/AIDS och TBC skulle bekämpas. Vi hade tex en årlig TBC dag för invånare i Shabalala och där sjukvårdspersoner fick sprida sina kunskaper. Traktens Sangomas var alltid inbjudna som VIP gäster. Dels för att många invånare trodde på Sangomans förmåga, dels för att Sangomas skulle få känna sin betydelse.

Vi sa; if you can't beat them – join them

På bilden ovan ser vi en sjuksköterska och en Sangoma samverka på scenen

Traditionen om förfäder och medicinmän lever starkt parallellt med den kristna religionen och den moderna sjukvården. Jag känner många som trots bra utbildning inte helt kan släppa taget från Sangomas kunskap i medicin och förfädernas kraft, och gör gärna ett besök. Det kan vara för att få en traditionell medicin eller ett råd om ett problem i äktenskapet.

Tfolinlanhla är ZULU och betyder ungefär Lycka Till

Hälsningar

Jörgen Runesson

LC Råå

Läs tidigare nyhetsbrev

<https://www.lionsraa.se>

under fliken **Vi har hjälpt**

