

Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

Två av världens barn

Nyligen hade vi den framgångsrika insamlingen i Sverige för Världens Barn.

Se här två av världens barn. Visserligen långt utanför den svenska galans fokus, men ändå två av världens barn.

Junior Mndawe 7 år är ett av åttio barn som dagligen kommer till Hosanna. Junior går i första klass i Tfolinhlahla grundskola, Shabalala. Det är en klass med ca 50 elever. Här på bilden hos Hosanna OVC center får han lära sig hur man visar respekt genom att tex. ta emot en gåva eller hälsa på ett respektfullt sätt. Man sträcker fram handen och samtidigt håller den andra på handleden.



Junior kommer från en, som vi kallar det, dysfunktionell familj. Hans pappa är död, han bor med sin mamma, mormor, morbror, moster två andra syskon och ytterligare tre släktingar i ett litet hus på tre rum. Alla är arbetslösa. Mormor är inte frisk och dricker för mycket hembränt. Familjens inkomst är barnens barnbidrag på ca 400 kr per barn. Dom kämpar med att sätta mat på bordet och kläder kan man inte köpa. Barnen får kläder via Hosanna. De äldre går i utslitna kläder.

Som sagt tre rum i huset för nio personer. Maten lagas utomhus. Utedass genom ett hål i marken som är omgärdat av tegelstenar som man kan sitta på och som är skyddat med presenning. Vatten i en kran ca 100 meter bort där man kan hämta vatten i bästa fall två dagar i veckan. Gratis ström upp till 20 KW timmar per månad som räcker till belysning. Jag har ingen bild på deras hus men detta är ett hus i omgivningen.



Junior och hans två syskon kommer till Hosanna varje dag efter skolan. Får mat och så mycket läxhjälp som våra knappa resurser kan ge, och deltagar naturligtvis i andra aktiviteter som kan utveckla barnen och ge dem trygghet och en grund för framtiden.

Men det finns hopp, se här:

Nkululeko Agel Ndhlagude heter nästa Hosanna-barn. Ja, hon är inget barn längre. Hon är nu 22 år men kom till Hosanna 2009, samtidigt som jag och min fru kom dit och var med om att starta upp Hosanna Community Projects. Hon var då 7 år och det var i en tid då AIDS problematiken började tas på allvar i Sydafrika. På den tiden var ca 30% av invånarna i Shabalala smittade av HIV. Och Nkululeko fick se många av sina anhöriga och andra i hennes omgivning tyna bort och så småningom dö i AIDS.

Det var en tid då man inte talade om AIDS. I bästa fall kunde man säga "sjukdomen" men vanligtvis undvek man sanningen helt. På grund av sjukdom (AIDS och TBC) och fattigdom var Nkululekos familj precis som Juniors här ovan oförmögna att ta han om sina barn. Hon fångades upp av Mama Sipiwe undernärdd, blyg och rädd. Hon kom till Hosanna, fick mat och utveckling tills hon var ungefär 16 år men stannade kvar för att hjälpa till. Hosanna gav henne möjlighet att studera vidare på *GWF där hon fick datautbildning och några andra kurser. Hon fick inget jobb, det är väldigt få som får det. Men hon kom med i vårt Job Creation Project som en av ca 100 arbetslösa. Gjorde bra ifrån sig och Hosanna lyckades få in henne som praktikant på Mr Price i Hazyview, en heminrednings- och möbelkedja i Sydafrika. Nu har hon fast jobb på Mr Price och har verkligen vuxit inte bara på längden utan också som människa.

Utan Hosanna hade hon med säkerhet fortsatt som fattig arbetslös med dåliga skolresultat i Shabalala. Kanske HIV smittad och som mamma till flera barn som inte vet vilka deras pappor är – inte osannolikt.

På bilden ser vi Sipiwe som stolt poserar med Nkululeko.

Ett av de barn som Sipiwe har räddat.



***GWF, Good Work Foundation**

En plats dit våra OVC-barn kommer i mindre grupper för att få utveckling och lite datorkunskap. År 2010 var jag med när vi la den första tegelstenen för det som senare blev Hazyview Digital Learning Centre. En unik verksamhet på Sydafrikas landsbygd där fattiga och utbildade har fått



utbildning och bildning i en modern miljö. Det vänder sig främst till skolbarn för att komplettera deras begränsade möjligheter i skolan samt arbetslösa ungdomar för att ge dem en bättre teoretisk plattform att stå på. Numera utbildar man dessutom ungdomar att bli entreprenörer som får teori och kunskap att starta eget. Det var här som Nkululeko tog nästa steg mot ett fast arbete på Mr Pride.

Heritage Day

Den 24:e september firas Heritage Day (kulturarvsdagen) i Sydafrika – en viktig och stor dag. Det är en helgdag och då firas Sydafrikas kulturella mångfald. Då klär man sig gärna i kläder som representerar sin kultur. Kan vara Zulu, Xhosa, Venda, Pedi, Tswana, Afrikanerfolk, med flera. Ja, alla de som utgör regnbågsnationen Sydafrika och som bidrar till landets mångfald. I Shabalala är det Swazi- och Zulukulturerna som dominerar.



På Hosanna är det också en speciell dag för att barnen skall bli påminda om sin kultur men också att visa respekt för andras kultur. Endast ett fåtal, om ens någon, på Hosanna har resurser att ta på sig en folkdräkt men många försöker i alla fall klä sig lite mer färgstarkt som kan präglar deras speciella kultur. Danser och lite extra att äta blir det också och barnen blir påminda om Sydafrikas historia och diversitet av kultur och språk. Här ser vi två i personalen, Butsi och Dumisele, i sina respektive dräkter. Och här nedan ser vi några av barnen glada över att fått bakelser skänkta av en vän till mig.



Men det är också en helt vanlig dag med mat och grupparbete



Hälsningar

Jörgen Runesson

Läs tidigare nyhetsbrev

<https://www.lionsraa.se>

under fliken **Vi har hjälpt**