

Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

Rensar bort ormar

Ormar är ett gissel på landsbygden i Sydafrika. Självt har jag varit med och tagit livet av Black Mambas, blivit bespottad av Spottkobra, fångat en stor Pytonorm som snodde våra kaniner på OVC centret som skulle bli mat. Vanligtvis gör man inget när man ser en orm eftersom den är rädd för människor och försvinner helst. Men det är bäst att vara uppmärksam så att den inte blir fångad i ett hörn av misstag – då går den till anfall.

På OVC centret är det ändå en risk där många barn leker och är helt ouppmärksamma.



Centret har mur bara på tre sidor och granntomten är obebodd med ett tomt hus och mycket buskar. Det förekommer att ormar kommer in den vägen. Något måste göras. Därför beväpnades nyligen de större barnen med stora machetes och fick uppdraget att rensa bland buskar och gräs. Det hindrar åtminstone ormarna att gömma sig och känna trygghet samt att de blir mer synliga för barnen.



Lyckligtvis har vi pengar snart tillgängliga för att bygga en mur även på denna sida.

*Se också nedan: **Mur kollapsade av regnet***

GWF volontärer

Det kom två volontärer från England och skämde bort barnen under några veckor. Det var Salome och Astra som egentligen var volontärer på utbildningscentret GWF (Good Work Foundtion). Dom fick mat o husrum samt en mindre kontant ersättning av GWF. Salome och Astra bad att få hjälpa till också på OVC centret, och det fick dom gärna. Dessa två motiverade ungdomar blev snart barnens hjältar med alla sina lekar och upptåg. Barnen fick också möjlighet att prata engelska hela dagar vilket var både spännande och lärorikt. Deras modersmål är Swazi men lär sig engelska redan i lågstadiet. Men i en klass med nästan 50 elever lär man sig inte så bra. Se förra nyhetsbrevet från oktober där jag kort beskriver GWF

Lek på Gården och ett tårfullt avsked efter några veckor fyllda av lek och utvecklande sysselsättning



Detta är Delsie Prinsess Hlatswayo. Hon förtjänar att presenteras

Den 24:e november fyllde Delsie 32 år. Hon har jobbat som volontär på Hosanna sedan 2016 om jag minns rätt. Hon ansvarar för administration och ekonomi i OVC projektet och är i praktiken chef för det samma. Hon ansvarar också för vårt Job Creation Project under perioder då detta pågår. Numera jobbar hon också nästan på heltid på Minister of Health där hon gör hembesök hos fattiga och utbildade människor vilka äter HIV och TBC medicin. Hon motiverar dem att dagligen ta medicinen och hon motiverar dem att leva ett hälsosamt liv. Hälsocoach skulle vi kallat det i Sverige.

Delsie miste själv sina föräldrar i AIDS när hon var 12 år. Då bodde familjen i ett litet hus utmed en flod som var deras enda källa till vatten för mat, dricka, tvätt och hygien. Floden var deras livlina men också deras fiende för där fanns både krokodiler och flodhästar. Någon elektricitet fanns inte. När hon blev föräldralös tog hennes morbror och moster i Shabalala hand om henne och hennes tre syskon. Hennes moster är lärare i Shabalala och har inkomst. Hennes morbror är oftast arbetslös. Hennes storebror jobbar numera i försvaret och skickar hem lite pengar då och då. Det blev ett stort materiellt lyft att komma till Shabalala. Där lagrar dom vatten i en stor vattentank, och där har dom elektricitet.



Delsie bor fortfarande kvar där. Hon har numera en dotter på 12 år som nu har flyttat till Delsies syster på annan ort, en ort som har bättre skola för högstadiesbarn och därför bättre framtid för dottern.

Delsie har studerat eftergymnasial utbildning i personaladministration men fick sluta i förtid pga brist på pengar. I Sydafrika har man fri utbildning bara till och med gymnasiet. Nyligen har hon också läst det första året på en lärarutbildning på distans. Även här fick hon sluta av ekonomiska skäl. Hennes lön på Hosanna är 2500 rand i månaden och på Ministry of Health 3500. Det motsvarar ca 4000kr i månaden.

Delsie och jag talas vid nästan varje vecka, hon sänder mig foto och vi gör budget och ekonomiskt månadsbokslut tillsammans. Det är en stor förmån att ha Delsie som vän. Jag lär mig mycket av henne och hon lär sig mycket av mig.

Mur kollapsade av regnet

Shabalala ligger på en kraftig sluttning och vägarna kan bäst beskrivas som stigar på vilka man kan klättra med en bra bil. Men efter kraftigt regn blir dom ofta oframkomliga under några dagar. Ett regnoväder i början på december nöjde sig inte med vägarna utan gav sig också på OVC centret. Det kom så mycket regn att en stor del av muren på en sida av centret kollapsade. Den raserade delen ligger på sluttingen och måste omedelbart repareras för att landmassorna inte skall fara ner mot angränsande hus vid nästa oväder. Nu gäller det att bygga den stabilt samt att göra hål vid basen så att vattnet kan rinna ut och inte bygga upp till en damm på insidan. Lyckligtvis så pågår just nu Job Creation projektet varför det finns gott om "gratis" arbetskraft tillgänglig. Vem som betalar materielen vet jag inte.



Julfest

Årets julfest var den 5:e december. Det var inte råd att köpa julklappar till barnen annat än lite godis. Men som kompensation var barnen inbjudna till Mihandzu Guesthouse. Det är en lodge som Pastor Solli och Sipiwe Sollomons har etablerat och som är deras inkomstkälla och ett av flera bidrag till att skapa jobb. Där fick alla mat, hoppa i den inhyrda hoppborgen och de som ville fick bada i polen. Ja, och tomten kom. Här delar han ut godis.





Dagen före julfesten ringde jag och bad om en julhälsning. Och det kom en speciell julhälsning till de Lions klubbar i Sverige som under åren har gjort det möjligt för barnen att få ett drägligt liv och en julfest varje år. Klicka på bilagan som följer med e-målet så kan du se filmen

Hälsningar

Jörgen Runesson

Läs tidigare nyhetsbrev

<https://www.lionsraa.se>

under fliken **Vi har hjälpt**

För er som vill ge ert stöd så är
bankgirot till LC Råå: 350-8843.
Märk bidraget: HOSANNA